

## **Uitreiking Andreaspensing aan Guido Frankfurter, 12 februari 2023, locoburgemeester en wethouder Zita Pels**

Hallo allemaal, wat leuk om op zondag weer eens in de kerk te zijn.

Maar het is niet zomaar een zondag natuurlijk...

Het is zondag 12 februari: de dag dat Guido Frankfurter 60 wordt.

Namens het hele stadsbestuur, van harte gefeliciteerd!

Het is ook niet zomaar een kerk trouwens.

Het is een kerk met een 'Bijbelse tuin', en een broedplaats voor gierzwaluwen.

Zo zie ik ze graag...

Maar ook een kerk die er niet meer was geweest als de buurt niet had gezegd: "hier wordt niks gesloopt: de Oranjekerk moet blijven!".

Geachte heer Frankfurter, Beste Guido,

Ik weet niet zeker of dat laatste de reden is dat jouw verjaardag *juist hier* wordt gevierd, maar het zou me niet verbazen.

Want daar waar inwoners of ondernemers in aanvaring dreigen te komen met de gemeente, daar zie jij geen probleem, maar een kans.

Een kans om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen.

Een kans om nieuwe wegen te verkennen.

Een kans om de stad beter te maken...

Jij en je zus Tamar hebben met de paplepel ingegoten gekregen dat het normaal is om je in te zetten voor je omgeving.

Je bent opgeleid als arts en lange tijd haalde je elk jaar braaf de nodige punten om dat te blijven.

Maar het vrijwilligerswerk voor de buurt bleef lokken, en koste al gauw veel van je tijd.

Jij, en ook je zus, traden in de voetsporen van jullie vader bij de Dorpsraad van Sloten, waar jij je onder meer inzette voor de molen en een veiliger verkeerssituatie.

De doktersjas ging daarna definitief aan de wilgen, en je sloeg je vleugels uit.

Je zat in gemeenteraad, en was bestuurder van stadsdeel Centrum.

Het leger, schoner en mooier maken van de openbare ruimte was jouw missie.

Guido de Grachtengraver, zo noemden ze je, omdat je een aantal gedempte grachten wilde uitgraven.

Dat plan zag de buurt niet zitten, maar de toon was gezet.

Auto's moesten ondergronds, reclameborden weg, rijen toeristen *in* de musea in plaats van op straat.

Je nam het initiatief voor De Rode Loper, de ondergrondse fietsenstalling Beursplein, de skatebaan op het Marnixplantsoen, de plaatsing van historische straatlantaarns.

De lijst is lang en indrukwekkend...

Naast een bloeiende adviespraktijk ben je sinds 2008 bestuurder van MBK Amsterdam, de laatste acht jaar als vicevoorzitter.

De meeste mensen hier kennen je waarschijnlijk in die rol.

Als hét gezicht van de portefeuille Bereikbaarheid en Logistiek.

Je zet je in voor betere bereikbaarheid tijdens wegwerkzaamheden, meer laad- en losfaciliteiten, meer elektrische laadpalen, én je zorgde voor een digitale kaart voor 'real time bereikbaarheid'.

Je bent een belangrijke gesprekspartner bij onderwerpen als de milieuzone, transport over water, vernieuwing van kades en bruggen, en de autoluwe binnenstad.

Dankzij jou heeft er binnen MKB Amsterdam echt een verschuiving van het denken plaatsgevonden.

In de vroeger zo autogerichte lobbyclub, worden nu nut en noodzaak van een autoluwe stad alom erkend.

Want een stad met een gezond leefklimaat *is* niet slecht voor ondernemers en werknemers, en hoeft ook niet slecht voor business te zijn.

Als het maar gebeurt “In goed overleg en met behapbare stappen”, zoals jij dan meestal zegt...

Je richtte in 2008 Welkom Team Amsterdam op.

Tientallen vrijwilligers geven veiligheidsadviezen aan binnen- en buitenlandse bezoekers, en overtuigen ze dat er ook buiten de binnenstad veel te beleven is.

En last but not least: je was onmisbaar bij de totstandkoming van de Touringcar-agenda, inmiddels bezegeld met een convenant. Zo bedacht je een manier om de chaos op de drukke touringcarhaltes in de binnenstad aan te pakken, door het inzetten van stewards en later BOA's.

Je mengt je vol overgave in discussies over de te drukke binnenstad. En omdat je goed kunt luisteren, verbindingen legt en snapt hoe je iets voor elkaar krijgt, wordt er, daar waar jij spreekt, goed opgelet.

Vasthoudendheid, creativiteit en kritische betrokkenheid: dat kenmerkt jou als bestuurder en adviseur.

Innemend, invoelend en met een open houding ga je door het leven.

Mensen die je goed kennen prijzen je fingerspitzengefühl, je ‘pluis-of-niet pluis gevoel’.

Ook ver nadat je daartoe bevoegd was, heb je nog weleens een blindedarmontsteking bij iemand vastgesteld.

Gewoon... op gevoel.

En die intuïtie, die zet je dagelijks in om productieve gesprekken te voeren, scherpe analyses te maken en bruggen te bouwen.

Want je was, bent en blijft het oliemannetje: de man die mensen bij elkaar brengt en belangen verenigd.

Dat wordt gezien, en zeer op prijs gesteld.  
Niet alleen bij MKB Amsterdam en bij de gemeente.  
Maar in brede kring.  
Niet zo vreemd dus dat er zoveel mensen op hun vrije zondag op  
jouw feestje zijn verschenen.

Geachte heer Frankfurter, beste Guido,

Ik ben niet alleen gekomen om je te feliciteren, je te prijzen en de  
hoop uit te spreken dat je je nog vele jaren voor onze stad zult  
inzetten.

Ik heb ook iets voor je meegenomen...

Want voor mensen die van grote waarde zijn voor Amsterdam  
hebben we de Andreaspénning, en die mag ik nu aan je  
uitreiken.

Van harte gefeliciteerd!