

Nieuwjaarstoespraak Sjoerd Jaasma, voorzitter Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

13 januari 2023

Beste mensen, welkom namens de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp op onze nieuwjaarsreceptie. Het kan eindelijk weer. Fijn om iedereen weer te zien.

Laat ik beginnen met jullie namens de Dorpsraad allemaal de beste wensen voor 2023 over te brengen, veel geluk en vooral een goede gezondheid en ik hoop dat jullie ook in 2023 weer betrokken zullen blijven bij jullie omgeving.

2022 was een bijzonder heftig jaar

Het was een jaar dat wij allen niet snel zullen vergeten. We begonnen met een volledige lockdown en toen dat voorbij was, brak er een verschrikkelijke oorlog uit in Oekraïne.

Twee jaar lang hadden we te maken met de gevolgen van een wereldwijde pandemie, iets waar de meesten van ons nooit bij stilgestaan hebben dat zoiets voor kon komen in de 21^e eeuw.

Waar we ook niet bij stilgestaan hebben is dat Rusland een totale oorlog zou beginnen tegen Oekraïne. We zien raketbeschietingen op burgerdoelen, loopgraven zoals in de eerste wereldoorlog. Waar zijn ze mee bezig?, vraag je je af. Welke gek bedenkt zoiets? Totaal nutteloos verlies aan mensenlevens. Totaal nutteloos toebrengen van leed aan miljoenen mensen. Vluchtelingenstromen door heel Europa. Ongekend wat hier gebeurt. Ik wil graag hopen dat dit alleen plaatsvindt omdat Rusland een dictatuur is en dat dit in democratische landen niet zal gebeuren. Helemaal zeker van mijn zaak ben ik echter niet.

Ik hoop van ganser harte dat de oorlog dit jaar stopt en dat de rust wederkeert en de mensen weer naar huis kunnen. Dat we met zijn allen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne zoals andere landen dat voor ons gedaan hebben na de tweede wereldoorlog.

Wij kennen zo onze eigen problemen of moet ik zeggen “probleempjes”?

Burgemeester: “Gemeente, luister beter naar de inwoners!”

Vorige week nog zei Burgemeester Halsema in de podcast *Amsterdam wereldstad* van *Het Parool* dat ambtenaren en bestuurders [beter moeten luisteren](#) naar inwoners. Als voorbeeld gaf ze dat de manier waarop de gemeente procedeert tegen de ‘eigen inwoners’ anders moet:

niet het gelijk willen halen, maar op zoek gaan naar een oplossing. Recht uit mijn hart gegrepen. Luisteren is moeilijk, dat geldt voor ons allemaal maar het is wel essentieel voor een goed werkende samenleving.

Vertrouwen

De toespraak van Halsema haakt in op een landelijk sentiment: het [vertrouwen in de overheid daalt](#). Onderzoek van het SCP heeft uitgewezen dat Nederlanders somber zijn over hoe het land ervoor staat. Behalve over economie, politiek en woningnood zijn veel mensen bezorgd over [oplopende tegenstellingen](#).

Halsema benoemde in haar speech dat kinderen en jongeren het eerste het onderspit delven in de huidige sfeer van polarisatie. Daarin benadrukt ze een taak voor bestuurders. “Wij hebben pal te staan voor de democratische waarden die we willen doorgeven aan onze jongeren. Dat zijn de waarden van het open gesprek, van zachte en vreedzame omgangsvormen en van respect voor minderheden.”

Goed gesproken Burgemeester. Zij kan bij mij natuurlijk geen kwaad meer doen sinds ik samen met haar een mooie plaquette mocht onthullen op het Politiebureautje waar mijn naam mooi naast die van haar staat en dat voor de eeuwigheid, dat begrijpt u. Hopelijk blijkt er niet over 100 jaar dat wij toch fout waren en dat de plaquette uit de muur gehakt moet worden, maar ja dat zien we dan wel weer.

Er is ook hier in ons gebied best veel gebeurd de afgelopen jaren. Mensen zijn ons ontvallen, ik noem er een paar. Johan Weerdenburg houder van het Wapenbord van de Dorpsraad en zeer recent en onverwacht en veel te jong Dirk Ebbers, ook mijn loodgieter, die plotseling is overleden. We gaan ze missen.

Bouwplannen

We blijven maar in beeld voor projectontwikkelaars. Het bouwproject op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven blijft ons bezig houden, evenals op de plek van Syriana; en nu ook nog op het Sloterpleintje tegenover de Molen van Sloten. Daar moet zo nodig een lunchroom komen. “Voor wie?”, vragen wij ons af. Is heel Osdorp al niet omgebouwd tot foodstrip? Hebben we niet al genoeg horeca zonder personeel? De gemeente blijkt iedere

keer weer gevoelig voor de argumenten van ondernemers en projectontwikkelaars.

Omwonenden hebben vaak het nakijken. Het plan op het oude terrein van garage Kuykhoven is van negen naar acht woningen veranderd, maar helaas ook van zeven meter hoog naar bijna tien meter hoog. Omwonenden zijn op het verkeerde been gezet en dachten dat zij nog tegen de bouwhoogte bezwaar konden maken maar dat blijkt niet zo te zijn.

Een positief punt vind ik het huis dat ter vervanging van de arbeiderswoningen aan de Sloterweg wordt gebouwd. In ieder geval geen megalomane bouw zoals op de andere zelfbouwkavels, maar een ‘bescheiden stulpje met een vergelijkbare vorm’, zullen we maar zeggen. Daar moesten we dan wél met z’n allen achteraan.

Nieuwe initiatieven

Er zijn ook allerlei nieuwe initiatieven. Het Dorpshuis wordt nieuw leven ingeblazen door een grote groep actieve bewoners. Ze gaan de binnenkant opknappen en de tuin met steun van de gemeente en Eigenwijks. Er worden al weer allerlei activiteiten gehouden en dat is mooi om te zien. We hebben een echt repair café. Er zijn bewoners bezig met het verduurzamen van de woningen. Kortom er gebeurt van alles.

Verkeer

Het verkeer op de Osdorperweg en de Sloterweg blijft de gemoederen bezig houden. De werkgroep Dorp Sloten heeft een groot succes behaald. De gemeenteraad heeft besloten dat het verkeer over de Sloterweg drastisch teruggebracht moet worden en gekozen voor het aanbrengen van elektronische knips. Dit moet leiden tot het fors terugbrengen van het aantal autobewegingen en het veilig maken van de weg voor het overige verkeer, met name voor de fietsers. Ik wil met name Willem Kleyn en Marc Makkes hier speciaal noemen. Zonder hen was dit nooit gelukt. De aangenomen maatregelen voor de Sloterweg lopen wel vertraging op maar het besluit blijft staan.

Osdorperweg

De Osdorperweg blijft een zorgenkindje. Bewonersgroepen die weglopen uit het overleg, omdat dit toch tot niets leidt en afgesproken maatregelen ter beperking van het verkeer die maar iedere keer uitgesteld worden. Al 60 jaar zijn de bewoners bezig met de Osdorperweg

en nog steeds is een duurzame oplossing nog niet in zicht. De weg wordt vernieuwd maar handhaving op regels komt er niet.

Overlast Polderheuvel

De overlast van grote festivals in landelijk Osdorp is ook een ding. De Polderheuvel, ooit bedoeld voor kleinschalige evenementen met akoestische muziek, is al jaren het toneel van veel, mag ik het zeggen ‘teringherrie’ en overlast door geluid en verkeer. De bewoners strijden daar al tientallen jaren voor verbeteringen maar voelen zich steeds weer opnieuw met een kluitje het riet in gestuurd.

Wethouder Groot-Wassink is al sinds 2018 wethouder van het democratisch proces. Hij moet toezien op het meer betrekken van de bewoners bij de besluitvorming. Lukt lekker kan ik u zeggen. Zelfs hun eigen coördinator zegt dat de gemeente alleen inspraak organiseert met als doel ‘de bevestiging van de plannen die de gemeente al heeft vastgesteld’. Helaas hebben wij die ervaring ook op velerlei vraagstukken. Vaak is het zo dat je met inspraak hooguit een klein detail nog kunt veranderen, maar dat is het dan ook. Dat zal radicaal tussen de oren van de ambtenaren moeten gaan veranderen, anders wordt dat helemaal niks.

Dan moeten er wel ook meer burgers zich gaan bemoeien met besluitvorming en niet alleen altijd dezelfde want dan verandert er ook niks. Inspraak betekent overigens niet dat je dan ook altijd jouw zin moet krijgen. Ook dat is soms wel eens een dingetje.

Namens de Dorpsraad wil ik alle mensen die zich de afgelopen jaren vrijwillig ingezet hebben voor hun woonomgeving en hun medemens enorm bedanken voor die inzet. Zonder jullie zou het wonen in ons dorpsraadgebied lang niet zo leuk zijn als nu. Dank daarvoor en graag een hartelijk applaus voor alle vrijwilligers.

Ik sluit mijn verhaal met de volgende, volgens mij mooie woorden; gewone woorden van Dirk De Wachter uit zijn boek *Vertroosting*:

Omschrijving

*“Wat ik zelf heb meegemaakt,
doet me nadenken over de vraag:
als een mens in de miserie zit, wat helpt dan?”*

Wat doen we wanneer het noodlot ons treft?

Waar vinden we troost?

Het antwoord kun je in enkele woorden samenvatten:

in de aanwezigheid van de ander.

Dat is de basis.”

Mooier kan het niet gezegd worden. Wees lief voor elkaar, zorg voor elkaar en kijk naar elkaar om; ook in 2023.

Dan vraag ik nu uw aandacht voor onze gastspreker Sandra Doevendans, stadsdeelbestuurder en verantwoordelijk voor veel zaken waarmee wij allen direct te maken hebben. Met bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld. Jaren zat zij in Provinciale Staten, is zeer betrokken bij armoedebestrijding en sinds vorig jaar juni is zij bestuurder in Nieuw - West, toch een stadsdeel dat groter is dan de gemeente Eindhoven. Een echte selfmade powerdame met het hart op de juiste plaats. Geef haar een warm applaus.

Het woord is aan haar.