



HET SPIJTELLAANTJE IS EEN BLIJVERTJE!

Ons prachtige laantje mag niet wijken voor !

www.redhetspijtellaantje.nl

Veel bezoekers van de Oeverlanden komen na het passeren van de ingang van de begraafplaats 'Huis te Vraag' langs de uit 1890 stammende lage huisjes van het Spijtelaaantje. Al langere tijd ligt er buiten een vel waarop men met het zetten van een handtekening steun aan het behoud ervan kan betuigen. Het gaat om een burgerinitiatief om ze als monumentaal te erkennen. Het comité 'Red het Spijtelaaantje' wil voorkomen dat de historische arbeiderswoninkjes vervangen worden door smakeloze nieuwbouw, want de plannen van Ymere houden te weinig rekening met het specifieke historische karakter van de hele omgeving. Onlangs kregen de bewoners te horen dat ze in ieder geval nog tot 2010 kunnen blijven. Het rapport op grond waarvan het sloopbesluit werd genomen dateert uit 1990; volgens de rechter is het nu maar de vraag of ze nog onbewoonbaar zijn. Dit betekent een voorlopige overwinning op woningbouwcoöperatie Ymere.

Het laantje was vroeger een zijweggetje van de Sloterweg. Deze is hier verdwenen met de nieuwbouw in de jaren dertig. Deze huisjes zijn de enige overblijfselen uit het tijdperk hiervoor, naast de recent opgeknapt 'Villa van Spijtjel' bij de ingang van het laantje. De huisjes zorgen ook voor de juiste historische en visuele omlijsting van de naastgelegen oude, monumentale en natuurrijke begraafplaats 'Huis te Vraag'.

Op de foto's is ondermeer een overstroming tijdens de hongerwinter te zien. Door gebrek aan brandstof werkten de gemalen niet meer, waardoor het laantje in de winter onderliep, net als nu nog het moerasbos in de Oeverlanden. De Rijsburgstraat op de achtergrond was vroeger het begin van de Sloterweg die tevens een waterkerende functie had. Het kaartje is waarschijnlijk van rond 1900. Op de luchtfoto uit 1925 is aan de oostkant van de Schinkel het Schinkelbad te zien. Het water stond in open verbinding met de Nieuwe Meer, zoals wel meer zwembaden in die tijd. Bovenaan iets rechts van het midden het Spijtelaaantje in het polderlandschap, uitkomend op het Jaagpad.

Hans Bootsma