

# Badhoevedorp, Sloten en Oud Osdorp in de jaren vijftig

Vier auteurs vertellen 36 verhalen vol jeugdherinneringen. Een voor velen heel herkenbaar stukje lokale geschiedenis.

Wie herinnert zich niet het hertenkamp bij de Sloterbrug in Badhoevedorp? Of: Köhler's Zwem- en Strandbad aan de Slotense kant van de brug, waar nu de P. Hans Frankfurthersingel in De Aker ligt. En: Gekke Hans, die bij optochten altijd getooid met pet als kochdaat "tamboer-majoor" voorop liep. Een boek vol verhalen.

## Schoolstaking Oud Osdorp

De kwaliteit van en de verkeerssituatie op de Osdorperweg op Oud Osdorp was altijd al onderwerp van discussie, zo blijkt uit een bijdrage van Kees Schelling: "... De bewoners waren het zat. Al jaren hadden ze bij de gemeente geklaagd over de erbarmelijke staat van de weg. Maar er gebeurde helemaal niets. ... Op vrijdagavond 25 oktober 1963 werd er in de schuur van Henk Wolkers, die vlakbij Halfweg een tuinde-



25 juli 1964 op het balkon van Sloterweg 1187. Bisschop André Sol en zijn zus Riek Sol (zuster Edwarda) tussen hun ouders Marie Sol – Ruhe en Nelis Sol. (Privécollectie John Koenen)

rij had, een protestvergadering gehouden. ... Leo Barlag, één van de initiatiefnemers, kan het zich

nog goed herinneren: "Het was erg vol in die schuur. De meeste mensen zaten op houten planken die op veilingkisten waren gelegd. ... Henk Wolkers was aan het woord. ... Er waren hardere acties nodig. Het kostte lange Henk dan ook niet veel moeite om de ouders te bewegen om hun kinderen op de daaropvolgende maandag en dinsdag uit protest niet naar school te laten gaan. ... Meer dan 200 kinderen bleven maandag en dinsdag thuis."

## Misdienaar Pancratius

Kees Loogman, vertelt dat hij gevraagd werd om misdienaar te worden toen hij een jaar of acht was: "... na een paar maanden gewoon misdienen kwam de kapelaan ook regelmatig aankloppen voor een uitvaart of een huwelijk. Om half tien liep je met z'n tweeën de klas uit, met een serieus gezicht want er was werk in de kerk. Na afloop kreeg je meestal een gevulde handdruk van de vrolijke



# Sloten-Oud Osdorp

41e jaargang  
nummer 2032

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511  
dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurter. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

## AGENDA

### Donderdag 28 november

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

### Zaterdag 30 november

• 11.00 – 17.00 uur: Kerstmarkt (met kerstversiering van vroeger) in Vink en Boer, gebouw achter de Sloterkerk, Osdorperweg 22, Sloten.

### Zondag 1 december

• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.

### Dagelijks

• Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: [beme@dds.nl](mailto:beme@dds.nl), Dorpsplein 5.

## Einde arbeiderswoningen nabij

Op donderdag 28 november valt waarschijnlijk het doek voor de kleine arbeiderswoningen aan de Sloterweg 711 -715. Dan staat namelijk het kort geding tegen de krakers van deze huisjes op de rol. De kans dat de krakers hun zaak tegen de gemeente winnen, is helaas erg klein.

Zes jaar geleden begon Nico Jansen, gesteund door velen, zijn poging om deze bijzondere woningen als blijvende herinnering te behouden. Nico heeft dapper en fel gestreden, maar kon geen bres slaan in het bastion van de gemeente. Met de aanstaande sloop van de laatste echte arbeiderswoningen gaat een authentiek stukje Sloterweg verloren. Straks lijkt het alsof de Slo-

terweg vroeger vooral een rijke landweg met statige boerderijen was. Niet dus. Er stonden juist overal van die kleine landarbeiderswoningen voor het personeel op die boerderijen. Maar ja, men vond het nooit de moeite waard om die kleine huisjes te beschermen en daarmee te behouden...

## Afbroekeling cultuurhistorie

De goudkoorts van de gemeente en particulieren neemt op de Sloterweg en het dorp Sloten steeds extremere vormen aan. Men wil overal bouwen, horeca toevoegen en huizen dreigen 'verkamerd' te worden. In één zo'n nieuwe Sloterweg-villa kun je wel elf dure kamers met douche verhuuren! Wordt vervolgd.

bruidegom of van een bedroefde nabestaande. 'Bedankt jongen, en mondje dicht tegen pastoor Dorbeck.' Dezelfde pastoor die meteen na zo'n dienst vroeg of we nog een extraatje voor de kerk hadden gekregen. Terug in de klas, aan het eind van de ochtend was je dan gemiddeld een rijksdaalder rijker. Als ik voor mezelf praat, heeft dit verhaal nooit de biechtstoel gehaald. Er gaan ook andere verhalen over pastoors en misdienaars. Als ik voor mezelf praat: niets dan lof voor meneer pastoor."

*Rond de Sloterbrug; Badhoevedorp, Sloten, Oud Osdorp in de naoorlogse jaren. 36 verhalen, met foto's. Auteurs: Paul Kroes, Jan Loogman, Kees Loogman en Kees Schelling. [www.ronddesloterbrug.nl](http://www.ronddesloterbrug.nl); ISBN: 9789082477511. € 19,95. O.a. verkrijgbaar bij Jaspers (Badhoevedorp) en Meck & Holt (Osdorp) en via genoemde website.*

## Aankomst Sint op Sloten



Ook dit jaar sloeg Sint Nicolaas met zijn Pieten Sloten niet over. Na een vrolijke kinderoptocht (met Pietenband) naar de Molen van Sloten, kon iedereen zien hoe de Pieten behendig vanaf de molen 'abselden'. Na afloop was er voor de leden van de Speeltuinenvereniging Sloten nog een gezellig samenzijn met cadeautjes. (Foto: Jan Wich)